

G

O

D

S



H

U

I

S



Gertrudis-kerk in Lytsewierrum al 440 jaar monument

LYTSEWIERRUM - Een kerk met een rijke historie: dat kan met recht gezegd worden van de hervormde kerk te Lytsewierrum. De kerk gewijd aan de Heilige Gertrudis is in 1557 gebouwd. De onderbouw bestaat voor het grootste gedeelte uit gele kloostermoppen. De kerk kwam er nadat het dorp Lytsewierrum in 1514-1515 platgebrand werd door de bende de 'Zwarte hoop'. Vele dorpen in Friesland werden onder leiding van Godschalk Jongema van de kaart geveegd en geplunderd. De eerste

kerk in het terpdorp stond er al rond de 12e eeuw.

Curieus zijn twee voorwerpen op het dak van de kerk. Op de toren bevindt zich geen weerhaan, maar een Sint Maarten te paard. Bijzonder, want de kerk is immers helemaal niet gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Het haantje heeft een plek op de nok van het kerkdak. Boven de drie nissen in de topgevel van de toren zit een zogenaamd 'gibbegat'. Naast een doorgang voor vogels had het duivelsgat ook nog een andere bete-

kenis. Als de duivel in de kerk zou zijn en het kruis zag, dan kon hij nog wegvluchten via deze nooduitgang.

In de kerk hangen ook nog de oude petroleumlampen, uit de 19e eeuw. In 1968 kreeg de kerk pas een aansluiting op het elektriciteitsnet. De gemeente van Lytsewierrum werkt samen met Scharnegoutum, Boazum, Easterwierrum en Wiuwert/Britswert. Ze heeft in totaal nog 73 leden. Er worden gemiddeld nog veertig diensten per jaar gehouden.

Foto LC/Wietze Landman