

Takom'jier mar ris wer sjen



Hoe in Lutkewierum en Rien de zonde werd bestreden

EEN PAAR jaar geleden las men nog wel eens in de krant, dat er ergens een volksgericht had plaatsgevonden, maar anno 1977 schijnt dat onaardige folkloristische gebruik uitgeroeid te zijn. Kwam één van de laatste meldingen niet uit Staphorst of van de Veluwe? In Friesland konden ze er een halve eeuw geleden overigens ook wat van. Vooral op het platteland had men vrij geregeld van die uitbarstingen van het gesundenes Volksempfinden. Maar de rechters toonden weinig begrip voor de gewelddadige verontwaardiging van de fatsoensrakers. Er was in Leeuwarden zelfs een verlichte officier van justitie die zich verstoutte op te merken, dat iemands privéleven de ander niet aangaat.

★ Dit is de tijd van de dorpsfeesten en in veel gevallen hoort er een optocht bij. Het zijn altijd dezelfde die zich voor zo'n onderdeel uitsloven, weken lang, en het zijn ook altijd dezelfde die zich voornemen het volgend jaar hun goede wil ook eens te tonen. En die het vervolgens bij dat goede voornemen laten. In Ureterp had zo'n luiaard er dit op gevonden. En dat was meteen de oorspronkelijkste creatie.