

DE MOOISTE Friese dorpjes zijn vaak de minst „ontslotene”. Lutkewierum-Lytsewierum, zoals het naam-bord aangeeft, is maar op één manier ontsloten: men moet de weg er heen ook weer terug en de situatie is dus als in Edens. Er is trouwens meer

overeenkomst: ook Lytsewierum heeft een zadeldaktoeren met kerk (midden 16de eeuw) en ook hier woont al in geen jaren meer een predikant. Het huis met de schoorstenen (geheel rechts op de foto) is de voormalige pastorie, die ongeveer een eeuw ge-

leden nieuw werd gebouwd. Er woont nu iemand in „van boerenbedrijf”. Lytsewierum (klein in tegenstelling blijkbaar tot het naburig „grote Wierum, overigens geen dorp), ligt op een niet erg hoge terp en bezit in de zuidmuur van zijn kerkje

een steen uit 1557, waarop men iets leest over de duurte van het dagelijks voedsel in dat jaar. Nee, het waren geen dure aardappelen, maar peperduur graan. En van een prijsbeheersing was natuurlijk geen sprake!

